

O Heer! ik kyve niet, noch hadder niet met U,
Het sterven is mijn lief, ist U behagelyck nu,
Want Ghij hebt mij gemaekt, en mooght mij weer
ontmaken

Wanneer 't U wel gevalt. O God! voor alle saken
Beveel ick U mijn ziel, O Saligmaker goed!
Ick geer geen ander vreughd, ick soek geen liever lusten
Als by den Bruydegom van mijnen siel te rusten.

(Bredero. Aendachtig gebed).



BID VOOR DE ZIELERUST
van Heer

Omer, Henri Vander Guchten

echtgenoot van Mevrouw

ANGÈLE BRACKELAIRE

geboren te Ronse, de 4 december, 1886 en er haastig,
doch godvruchtig in de Heer ontslapen, de 7 juli,
1958, voorzien van de H. H. Sacramenten.



De tweede dag reeds van de noveen ter ere van
O. L. Vrouw van Wittentak, werd onze dierbare over-
ledene geroepen voor het hemels Paradijs.

Hij had Maria geheel zijn leven trouw en standvastig
vereerd: zolang hij kon, trok hij ieder jaar te voet naar
Kerselare, onderhield de noveen van Wittentak.

Hij kreeg zijn diep Geloof en onwankelbare overtuiging
als een familieschat van zijn vrome ouders door 't leven
mede. Zonder menselijk opzicht heeft hij steeds zijn
Heer en God gediend, zijn H. Geloof beleeden. Hij stichtte
een kroostrijk gezin, was onverdroten bij de arbeid en
bleef sterk in de beproeving. Hij was een man van eer en
plicht.

Drie jaar lang had hij een zwaar kruis te dragen. Hij
morde niet, maar aanvaardde gelaten de vele lasten en
kwellingen. "De zielen van de rechtvaardigen zijn in
Gods hand, geen kweiling kan hen deren. Na een korte
kastijding worden ze rijkelijk beloond, als de tijd der
vergelding komt zullen zij schitteren. Die op God hopen,
zullen zijn trouw ondervinden, want genade en erbar-
ming vallen zijn uitverkoren ten deel."

(Wijsheid, 3, 1-9)

Geliefde Echtgenote, dierbare Kinderen en Kleinkin-
deren, hebt allen innig dank, want U hebt mij in mijn
beproeving steeds met de meeste goedheid bijgestaan
en opgebeurd. Blijft sterk en trouw in de liefde van God
volharden en bewaart de christelijke geest door 't dage-
lijks familiegebed in uw gezinnen. Weest mij indachtig
in uw gebeden. De Heer zegene en beware U.

Beminde Broeders, Zusters, Familieleden en goede
Vrienden en U vooral mijn broeder Priester, gedenkt
mij in uw gebeden en H. H. Missen. Ik bid met U, opdat
de Heer wederom moge verenigen, die Hij op deze we-
reld door zo sterke familiebanden had verbonden.

H. Hart van Jezus, ik betrouw op U.

O. L. Vrouw van Wittentak, bid voor ons.

Mevrouw Omer VANDER GUCHTEN, geboren Angèle
BRACKELAIRE,

Heer en Mevrouw Roger CORTIER-VANDER GUCH-
TEN en kinderen Paul, Brigitte, Françoise en Anne,
Heer en Mevrouw Achiel VANDER GUCHTEN-VAN
WAEYENBERGHE en kinderen Pierre en Martine,
Heer en Mevrouw Marcel BÉATSE-VANDER GUCHTEN
en kinderen Francine en Philippe,
Heer en Mevrouw Robert GOSSEYE-VANDER GUCH-
TEN en kinderen Jacques en Patrick,
De familiën VANDER GUCHTEN, POT, BRACKELAI-
RE en DELBAR

danken U van harte voor de bliken
van deelneming, genegenheid en gebed.



agnus dei,
qui tollis
peccata
mundi



passio
CHRISTI
conforta
me

